

Deze maand in de Nieuwsbrief:

-
- Voorwoord (mr Arie Slob)
- Van het bestuur
 - * Omzien naar elkaar
 - * Van de bestuurstafel
 - * Puzzel 5
 - * Uitjes en Bijeenkomsten
 - * Van de bestuurstafel
 - * Van de penningmeester
 - * Van de ledenadministratie

VOORWOORD

Wat zou het nieuws in de media zijn geweest, wanneer we niet zouden zijn geconfronteerd met het coronavirus, kan het woord nauwelijks meer uit mijn laptop krijgen. Maar ik heb een andere laptop, geen nieuwe en daar werk ik op zich graag mee. Werk er zelfs meer mee, dan met de oude, die inmiddels 10 jaar oud was. Dat schijnt heel oud te zijn voor een laptop, maar voor mij als digibeet voldeed deze nog prima. Bovendien had de oude het voordeel, dat de camera het had begeven. Dus voor elk verzoek om mee te doen aan een digitale vergadering kon ik antwoorden: ik wil dat wel, maar mijn camera doet het niet. Als leek begreep ik wel, dat je deze in een laptop van deze ouderdom beter niet meer kon laten maken. Maar mijn achterneefje, zij het van de "koude kant" wist van een en ander en had al eerder gezegd eens voor mij uit te zullen kijken naar een laptop met minder dienstjaren. En ja hoor, in november was het zover, een van 4 jaar oud, licht beschadigd, voor een klein bedrag is deze nu mijn eigendom geworden. En weet u, de camera doet het! Geen excuus meer om niet aan digitale vergaderingen te hoeven deelnemen en de eerste hebben zelfs al plaatsgevonden. Maar wat vind ik dat vervelend, mensen na zoveel tijd, soms ¾ jaar weer zien en niet even kunnen vragen hoe het met iemand is, want ja, iedereen, soms tientallen luisteren mee. Ik hoor, dat sommige mensen verbaasd

zijn, dat ik toch zover ben gekomen op digitaal gebied, maar nog is het einde niet staat er in het Bijbelboek Openbaring.

Zijn wij op aarde om op deze manier contact met elkaar te onderhouden? Zijn wij geschapen om elkaar niet meer, in ieder geval veel minder fysiek te ontmoeten? Ik geloof dit niet, ik geloof dat wij er zijn om met elkaar om te gaan, elkaar daadwerkelijk te ontmoeten, ook in vergaderingen. Wat mij betreft: terug naar het oude normaal en met heel veel dank aan God, dat we deze periode dan achter de rug hebben, maar wanneer is “dan”?

mr Arie Slob

Omzien naar elkaar

Jarig in de maand februari

11 feb. 85 jaar, dhr. A.A. Kruis, Brederodeweg 4, 4209 BE Schelluinen.

14 feb. 86 jaar, mevr. P. v.d. Plas, Jupiterstraat 231, 3371 TD Hardinxveld-Giessendam.

14 feb. 80 jaar, dhr. J. Korevaar, Molenweg 5a, 3381 K Giessenburg.

15 feb. 88 jaar, dhr. A. Rouwert Boer, Neerpolderseweg 19, 3381 JP Giessenburg.

19 feb. 81 jaar, mevr. A.A. den Breejen-Rietveld, Oranjelaan 4, 3381 AT Giessenburg.

20 feb. 88 jaar, mevr. D.L. Meijer-van Zessen, Mollenburgseweg 19, De Schutse, app.40 , 4205 HA Gorinchem.

22 feb. 78 jaar, dhr. R. Rijkers, Dorpsweg 127, 4223 NH Hoornaar.

24 feb. 76 jaar, dhr. C.W. Barneveld, Dorpsweg 1, 4221 LD Hoogblokland.

28 feb. 82 jaar, mevr. F. Bos-van Putten, Lage Giessen 36, 4223 SH Hoornaar.

Overleden

Op 4 december 2020 overleed dhr. Adriaan van Houwelingen Botersloot 52,

Op 31 december is in de leeftijd van 83 jaar de heer Cornelis (Kees) van Houwelingen overleden. Hij woonde met zijn vrouw Thea aan de Bovenkerkseweg 52, 3381 KC Giessenburg. We wensen zijn vrouw en allen die om hem heen stonden Gods kracht en nabijheid toe in de tijd die voor hen ligt.

Zieken

Arie Klaas en Marie de Groot, Pr. Margrietstraat 16, 4241 BB Arkel, hebben beiden al een tijdje problemen met hun gezondheid.

We willen ook diegene die thuis of elders met ziekte te kampen hebben, veel sterkte en vertrouwen wensen.

Jubilea

Op 12 november mochten Henk en Joke Kooiman-den Hartog, Jan van Goeristraat 1, 4209 CE Schelluinen, gedenken dat ze 55 jaar getrouwd waren. We wensen hen met hun kinderen en kleinkinderen Gods zegen toe voor de komende jaren.

Gedicht

Als een vogel, de kou trotserend
Wachten op de lente, het donker vermijden
Sneeuw en kou het hoofd biedend
Wetend, er komen betere tijden
Zo was voor ons mensen het afgelopen jaar
Een jaar met angst en verging soms de moed
Maar met vertrouwen in Hem
Kunnen wij nu het komende jaar tegemoet.

Omzien naar elkaar

Weet u in u omgeving zieken geeft hen door.

Zijn er jubilarissen laat het ons weten.

Piet en Tera Donk, Neerpolderseweg 72b nr. 47, 3381 JT Giessenburg.

mail: pietentera@hotmail.com. telf.0184-652670.



Puzzel 5

Woordzoekpuzzel **KOFFIETIJD**

De woorden op de volgende bladzijde zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram verborgen.

*De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden
De overgebleven letters vormen de oplossing.*

© Puzzelbureau Creaaal, Schijndel

Los de puzzel op en schrijf u in voor een gratis puzzelboek twv € 11,90

Onder alle goede inzenders wordt een halfjaarabonnement op PuzzelBrein verloot twv € 83,22. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. Ga uiterlijk 4 weken na de verschijningsdatum van deze uitgave naar <https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief> om deel te nemen.

Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / uw adres / uw telefoonnummer.

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV. De actie valt onder het Protocol klein Promotieel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de

spelregels van Roniko BV van toepassing.

Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl

De onderstaande woorden zijn in alle mogelijke richtingen in het diagram verborgen.

De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden

De overgebleven letters vormen de oplossing.

BEKER

BRUIN

CAFEINE

DOUWE EGBERTS

DRAB

FILTEREN

GEUR

KOFFIEBOON

KOPJE

LEPELTJE

MALEN

MELK

MILD

NESCAFE

NESTLE

OPLOSKOFFIE

PERCOLATOR

PRUTTELEN

PUUR

RISTRETTO

ROBUSTA

SENSEO

SLAP

SUIKER

WARM

WATER

WRANG

ZOET

ZWART

K	O	F	F	I	E	B	O	O	N	E	C
O	R	A	I	R	M	E	R	E	J	A	B
P	O	R	E	L	S	A	S	T	F	E	O
J	T	T	U	N	T	T	L	E	K	R	P
E	A	K	E	U	L	E	I	E	A	I	L
W	L	S	L	E	P	N	R	T	N	S	O
D	O	U	W	E	E	G	B	E	R	T	S
M	C	B	L	S	M	A	I	O	N	R	K
W	R	C	L	Z	R	B	B	Z	E	E	O
R	E	A	R	D	W	U	R	K	D	T	F
A	P	U	W	A	S	A	I	U	L	T	F
N	E	L	E	T	T	U	R	P	I	O	I
G	E	F	A	C	S	E	N	T	M	N	E

Uitjes en Bijeenkomsten.

Beste mensen

Allereerst wil ik u een goed en gezond 2021 toe wensen, wel een beetje laat, maar het blad kwam niet eerder uit, en het komt uit een warm hart.

Ja, wat moet ik u schrijven als er nog steeds niets georganiseerd kan worden, ik kan u ook geen koe met gouden horens beloven, want die zit er namelijk niet in. De verwachting is dat seizoen 2020-2021 helemaal niets gedaan kan worden. Laten we hopen dat er na de zomer weer opgestart kan worden met een spetterend programma. Voor nu heb ik een stukje wat een oud leraar van mij ooit geschreven heeft over iets wat echt gebeurd is.

De verkeerde preek.

Goede preken maken is voorwaar een heilige kunst,

Preken uitspreken, met volmacht van de Geest, een gunst.

Als prediker zwoeg je soms dagenlang op een preek,

Want die moet “overkomen” en “landen” bij de leek.

Op zondagmorgen vroeg wordt de preek soms nog wat bijgeschaafd,

En na het eten wordt dan snel naar de opgekomen schare gedraafd.

Deze wacht – al niet heilbegerig – op hetgeen de prediker laat horen.

Op hem rust de plicht om – nieuwe en oude dingen – uit het Woord aan te horen.

De prediker vraagt onder de kansel om een zegen,

Daarna wordt eerbiedig de kansel bestegen.

Alles wordt in gereedheid gelegd en na votum en groet,

Geeft hij op wat de aangekomen gemeente zingen moet.

Dan ontdekt de prediker – o wat geeft hem dit een schok – tot zijn ontsteltenis,

Dat de door hem meegenomen preek – hoe bestaat zo iets toch – de verkeerde is.

Na het lezen van Gods heilige wet en de Schrift, volgt het grote gebed,
Daarna wordt de gemeente met een aantal verzen uit psalm 68 aan het zingen gezet.

Nu wordt de scriba van het geval op de hoogte gesteld,
Waarop deze op zijn beurt naar des predikers zoontje snelt.

Deze verlaat met gezwinde spoed het volle kerkgebouw,
Op zoek naar de preek, die zijn vader zo graag houden zou.

Even later ziet de gehele zingende gemeente dat de pastor loci zelf de kansel verlaat,

En men ziet ook dat zijn vrouw – met een kleur op haar konen – even eens naar buiten gaat.

Nadat de gemeente – niet weinig afgeleid door hetgeen geschiedt – psalm 68 heeft laten horen,

Komt de scriba – een verstandig man – die de prediker nog niet op de kansel ziet, naar voren.

“Wegens omstandigheden zingen we ook vers 16 van dit lied.

Want gemeente onze dominee – zoals u ziet – is er nog steeds niet,”

Intussen – zo verwacht hij – zal de preek wel zijn gevonden,

En dat blijkt heel juist ingeschat, zoals wij zien konden.

Nog voor het vers geheel ten einde is, ziet men de kalende pastor uit de consistorie treden,

Met bij zich de preek die hij deze morgen wil houden en waar hij zo om heeft geleden.

Een sobere mededeling van hetgeen in de achterliggende minuten zoal heeft plaatsgevonden,

Maakte dat we in de Bleskensgraafse kerk - ingehouden toch enigszins lachen konden.

De moraal van mijn verhaal is heel eenvoudig, maar oprecht,
De preek door de koster ruim voor de dienst op de kansel gelegd,
Wordt niet meer vergeten en bespaart de V.D.M. onnodige stress,
En de gemeente blijft onder het zingen beter bij de zangles.

Geschreven door: M. Molenaar.

Wie wat bewaard , die heeft nog eens iets om in een nieuwsbrief te zetten.
Heb nog regelmatig contact met deze leraar, we komen elkaar meestal op
boekenmarkten tegen, en er is altijd een spontane reactie als we elkaar weer
ontmoeten , meestal is dit op de Veluwe.
Hartelijke groet van Coby Kwakernaak.

AFSCHEID VAN GERRIE DUKEL-VINK

In het voorjaar van dit jaar neemt Gerrie Dukel-Vink uit Hardinxveld-Giessendam
afcheid als lid van de Ledenraad van de PCOB, zij heeft dit werk dan 7 jaar
gedaan.

Er zijn dan verkiezingen voor een nieuwe zittingsperiode van 4 jaar, maar Gerrie
heeft besloten zich geen kandidaat meer te stellen. Haar leeftijd en gezondheid
spelen een rol voor haar bij het nemen van deze, niet eenvoudige beslissing.

We kennen Gerrie (en haar man Jan) als leden van onze afdeling, maar vooral
ook door haar aanwezigheid op de regionale PCOB-vergaderingen in
Hardinxveld-Giessendam, waar zij verslag deed van haar bevindingen. Gerrie
kenmerkt zich door haar ijver en haar onvoorwaardelijk staan voor de christelijke
identiteit van de vereniging. In de loop der jaren heeft zij ondervonden, dat deze
identiteit onder druk is komen te staan.

We zijn Gerrie oprecht dankbaar voor het vele werk, dat zij de afgelopen jaren in
deze functie heeft verzet en wensen haar Gods zegen, samen met haar gezin.

mr Arie Slob, voorzitter

Van de Bestuurstafel

Allereerst wil ik u een goed 2021 wensen en hoop samen met u, dat we snel weer “normaal” verder kunnen met wat we gewend waren te doen en te laten.

We moeten wachten (voor wie dat wil) op de “prik”.

Het zal nog wel even duren voordat dit zo ver is. Tot die tijd kunnen we buitenshuis nog niet veel aanvangen op, voor wie dat kan, het dagelijkse wandelingetje na.

Maar binnenshuis hoeven we ons niet te vervelen. Elke dag de krant lezen, puzzeltje oplossen, telefoontje plegen met deze of gene, de huishouding op pijl houden, t.v. kijken en af en toe, als er nog energie over is, kasten opruimen. Het internet, voor wie daar mee om kan gaan, kan ook veel afleiding geven. Zo komen de dagen wel gevuld, verstrijkt de winter en gaan we op weg naar de lente. Graag wil ik u geduld en volharding wensen!

Het volgende gedichtje vond ik hoopvol:

Morgen is een dag

Dichter bij een lach

Dichter bij samen eten

Dichter bij het nu vergeten

Dichter bij een kus op je hoofd

Dichter bij de knuffel die ons is beloofd

Morgen nog afstand tussen jou en mij
Maar morgen brengt ons ook dichterbij

Heeft u vragen over het coronavirus of behoefte aan een gesprek?
Bel de Ouderen Info Lijn van de KBO-PCOB van maandag tot vrijdag
via 030-3400600 (tussen 9:00 en 17:00 uur)
met vr. groet, Meta de Groot-Nagel, secr.

Van de penningmeester

De contributie voor 2021 is gelijk gebleven aan die van vorig jaar;
€ 58,00 voor een samenleef verband, en € 35,00 voor een één persoons
lidmaatschap.

Indien u wat meer kan betalen is dat vanzelf welkom.

Uw betaling zien we graag voor 1 maart tegemoet.

Uw acceptgiro vindt u bij deze nieuwsbrief

Met vriendelijke groet, Wim van der Ham

Van de ledenadministratie

De fam. Wigmans is per 01-02-2021 verhuisd van de Dorpsweg naar,
Viersprong 6, 4223 MM Hoornaar.

Een goede tijd toegewenst in de nieuwe woning.

Met vriendelijke groet, Arie de Jong

Website en Facebook van de PCOB

Kijk op de website en Facebook pagina voor nog meer informatie.

Foto's en opmerkingen die u wilt plaatsen geeft u door aan bestuurslid Arie de

Jong.

De PCOB website: <https://www.pcob-giessenlanden.nl/>

en op Facebook: <https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden>

Voorzitter:

Mr. Arie Slob

tel. (0183) 58 13 31

email: mrarieslob@hetnet.nl

Secretaris:

Meta de Groot-Nagel

tel. (0184) 769032

email: mdegrootnagel@gmail.com

Penningmeester:

Wim van der Ham

tel. (0183) 582521, Bankrek. nummer

NL07 RABO 0130 7175 17

t.n.v. PCOB Afd. Giessenlanden

email: wvdham@hotmail.nl

Leden administratie:

Arie de Jong

Tel. (0184) 634824,

email: jong.terlouw@hetnet.nl

Vaste contactpersoon voor het plaatsen van berichten en foto's op de website:

<https://www.pcob-giessenlanden.nl/>

en Facebook: [pcob.giessenlanden](https://www.facebook.com/pcob.giessenlanden)

Leden:

Piet en Tera Donk-Davelaar

tel. (0184) 652670,

email: pietentera@hotmail.com

Coby en Wout Kwakernaak

tel. (0184) 652414, email:

woutencobykwakernaak@gmail.com

12

Redactie Nieuwsbrief:

Arie van Noordennen

Tel 06-15480752

Email: a.v.noordennen@gmail.com